

söylemleri ile tedavüle süren kafaların aslında emperyalistlerin yeni Artin Kemalleri olduğu ortaya çıkmıştır.

YA ARTIN! KEMAL'İN KARANLIĞI

YA MUSTAFA KEMAL'İN AYDINUÖİ

Bora dayalı sanayiinin gelişmemesinin nedenini Eti Holding, devlet ve 2840 sayılı yasaya bağlayarak kamuoyunu yanlış bilgilendirenler, özelleştirme adına kamuoyu yapıcılığına soyunanlar, bor madenlerimiz ve bundan yaratılan değerden yeteri kadar faydalanılmadım ileri sürenler,, buyurun fiberglass yatırıma, cam yatırıma, ileri teknoloji donanımı, ileri ve kompozit malzeme yatırıma; yapısal elemanlar» kaplama elamanları, boya yapışkanlar, ısı dayanımlı elemanlar» yalıtım» devre kartları, kondansatörler,, fiber optik, mercekler, konut inşaat ve inşaat malzemeleri, deniz inşaat, sıvı kristal ekranlar, uzay havacılık ekipmanları, titreşime dayanıklı malzemeler, gaz türbinleri, süper iletkenler, elektrik motorları, motorlar, kesici takımlar, katı yağlayıcılar, sentetik yağlar, yalıtkanlar, nötron absorbanlar, nükleer reaktörler, devre elemanları,, yarı iletkenler,, biyolar, mekanik sızdırmazlık elemanları,

aşındıncılar» termal plastikler,, elektrik, elektronik parçalar,, transistörler, katalizörler, güneş piller«, teller, fiberoptik kablolar,,,, üretimleri sizleri -bekliyor. İşte size BİR: BUÇUK TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BİR PAZAR BU PAZARDAN %5 RAY KAPIN YETER. İŞTE SİZE ÜLKEMİZE FAYDALI OLABİLECEK TÜRK AKLI VE ZEKASINI TÜM! DÜNYAYA KANITLAYABİLECEĞİNİZ ÜRETİM VE REKABET ALANI

Bakalım, amacınız üzüm yemek mi, yoksa başıyıcı döverek elinden bağı almak mı? Ya ekle Artin'liğe soyunup Türk milletine ait yüzbinlerce şehadette sulanmış, yer altı kaynaklarımızı emperyalistlerin eline mi teslim etmek? Belki de hepsinden önemlisi 'esir madenleri' esaretten kurtarma bahanesiyle sömürge bir ülke 'köle madenler' 'köleleştirilmiş bir millet mi yaratmak?

Bu arada devlete düşen görev de tüm yer altı kaynaklarımızın ham olarak ihracını yasaklamak. Zaten çağı yakalamak iddiasında olan ülkemize 21. yüzyılda 3» dünya ülkelerinin yaptığı ham maden satıcılığı da hiç yakışmıyor. Üstelik ham maden ihracatı suretiyle 'bizden sonraki nesillerin yaşam ve refah halklarını da çalmıyor muyuz?

KAMU KURUMLARINDAKİ UYGULAMALAR ÜZERİNE

Erdal BİLGİNER

Emeklisi olduğum ve yakından tanıdığım bir kamu kuruluşu olan MTA Genel Müdürlüğünden örnekleme yaparak hemen konuya girmek istiyorum.

MTA Genel Müdürlüğünde çalışan teknik elemanların büyük bir kısmı 657 sayılı İ.D.M. Yasasına bağlı olarak istihdam edilir. Çoğunluğu genç teknik, elemanlardan oluşan bir başka grup ise» hizmet alımıyla veya mahalli işçi statüsünde istihdam edilir. Yıllardır süre gelen işçi statüsünde genç teknik eleman istihdamının yanına ek» şimdi bir de yaşlı teknik eleman(emekli) istihdamı için yeni bir formül aranıyor.

Teknik ya da idari amaçla tüm kamu kuruluşlarında benzeri uygulamaların olduğu bilinir. Yaşama geçirilen veya önerilen bu çabı uygulamaların, yönetimler ve çalışanlar açısından ne anlam ifade ettiğinin ve sonuçlarının neler olabileceğinin birkez daha tartışılması yararlı olacaktır.

Kamu yöneticilerince önerilen bu gibi uygulama düşünceleri, kişisel inisiyatif kullanılarak iyi niyetle gündeme getirilmiş bir yaklaşımdan çok» çalışanlara alternatif ucuz işgücü tehdidi olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca benzeri uygulamalarla üretilecek işler, Serbest Piyasa Ekonomisinin bir nimeti olarak kamuya sağladığı tasarruftan bahisle özelleştirme propagandasında da kullanılacaktır.

Yönetimlerin düşüncesi ne olursa olsun, biz konuya kamunun çıkarları ile kamu çalışanlarının sorumlulukları açısından bakmak durumundayız.

Kısaca bahsetmek gerekirse, ABD liderliğindeki Küresel Emperyal Sistem'in amacının tüm kamusal varlığımızı .. çokuluslu şirketlere ve onların yerli ortaklarına devretmek olduğunu yirmi yıldır yaşayarak gözlemliyoruz. Bu amaçla yapılan kamu kurumlarının verimsizliği ve çalışanlarının ataleti propagandası,, devir işlemlinin özelleştirmenin) hayati gereksesi olarak sürekli gündemde tutuluyor..

Oysa, Kamu Kurumlarını gözden düşürmek ve özelleştirmek amacıyla bu kurumların hantalaştırıldığı, işlevlerinden uzaklaştırıldığı, istenilen amaca ulaşmak ve siyasi rant nedeniyle gereğinden fazla istihdam edilerek zarar ettirildiği; kamu çalışanlarının sistematik olarak üretimden uzaklaştırıldığı, dolayısıyla yıldıştırıldığı ve yabancılaştırıldığı gerçeği IMF ve Dünya Bankası marifeti ile dayatılan yıkım politikalarının bir sonucudur. Bu bağlamda kamu çalışanlarına yönelik alternatif uygulamalarla üretilecek işlerin; çalışanların ne denli atıl olduklarının kanıtı olarak sunulması, aynı işi yapan meslektaşların farklılaştırılarak birbirlerinden uzaklaştırılması, iş bulamayan binlerce insanın çalışanlara alternatif bir tehdit unsuru olarak gösterilmesi ve birbirlerine adeta düşmanlaştırılması bu yıkım politikalarının aynı zamanda gereğidir.

Kamu Varlıklarının yağmalanmasına karşı olmanın ve kamu varlıklarına sahip çıkmanın yollarından biri de yukarıda sözü edilen uygulamalara ve benzeri uygulama düşüncelerine karşı çıkmak, kamu çalışanlarına yamayan atıl insan figürünü üretirken ve ürettiğine sahip çıkarak şiddetle reddetmek» çalışanların kamuya karşı olan sorumluluklarından en azından birini yerine getirdiği anlamına gelecektir.